

Beste MCC sympathisanten,

Zoals jullie wel links en recht gehoord hebben zijn we eind januari terug naar India gegaan. Ja, na al die jaren hebben we nog niet alles gezien. Het hoogtepunt tijdens deze reizen is voor ons en zij die met ons meereizen, altijd het bezoek aan het weeshuis in Cochin.

Thuis zijn er heel wat mails gedaan en uiteindelijk ligt de datum en uur vast: we worden in MCC verwacht maandag 24 februari in de voormiddag. Zo zijn we op tijd terug in het hotel want de volgende ochtend vertrekken we om 0500 naar de luchthaven voor onze vlucht naar Goa.

Dat is perfect geregeld. Tot we op 10 februari een mailtje krijgen dat jammer genoeg die datum niet past en ze vragen ons om de zaterdag 22 februari langs te komen want:

- 1. Vertrekt Moeder Overste op 23 februari voor een retraite
- 2. Is er die dag ook een afscheidfeest van Zuster 'Boekhouding' (we kennen haar echte naam niet, maar zoals jullie wel zullen veronderstellen is het de Zuster die de rekeningen bijhoudt en de mails doet.

Wauw, dat is een ander paar mouwen. We meren nl. die ochtend aan in Allepey na een tweedaagse, met overnachting op, de Houseboat. Na heel wat vragen links en rechts bevestigen ze ons dat we om 0930 aanmeren. We doen er nog een uurtje rijden bij want dan zijn we in Cochin. Valiezen lossen in het hotel en vlug doorrijden met de tuk-tuks naar de haven om met de ferry over te steken en ginds terug nog een kwartierke rijden met de tuk-tuks, het jaarlijks snoepgoed kopen voor de kinderen, Mercy en Co die het onthaal doen en de zusters. Dat moet lukken.

In Mamallapuram nemen we contact op en we spreken af dat we er ten laatste tegen de middag zullen zijn want de kinderen hebben vanaf 1300 terug les.

Die bewuste ochtend legt de Houseboat iets later aan dan voorzien en ook op een heel andere plaats. Normaal stappen we aan boord en staat de tempo travel klaar. Nu moeten we wachten op een 'overzetbootje' die ons aan wal brengt met de valiezen. Dat duurt nog meer dan een, voor ons kostelijk, half uur. De rit verloopt vlot en iets later dan voorzien komen we aan.

We worden vriendelijk ontvangen door de Zusters en Mercy en Co en mogen direct door naar de eetzaal. Daar staan de kinderen allemaal samen en zingen ze een welkomstliedje op de melodie van 'Happy Birthday'.

We hebben ervoor gezorgd dat de kinderen een feestmaaltijd krijgen maw. een stukje kip als extra, want vlees komt er hier quasi niet in de borden.

De sponsorkinderen mogen mee naar de ontvangstzaal. Iedereen krijgt een kleinigheidje (in volume), we doen een babbelke, nemen foto's. De kinderen vertellen wat ze allemaal doen, hoewel er een paar erg verlegen zijn en anderen honderduit praten.

De tijd staat niet stil en we nemen, een traantje wegpinkend, afscheid van de kinderen. Dit is altijd een stil en ingetogen moment voor ons.

Nu krijgen wij lekkere soep, ook wat kip en vlees en groentjes, een fruitsapje en een dessert allemaal bereid door Mercy en Co. Zij staan trouwens in voor de bediening en zijn dolblij om ons jaar na jaar terug te zien.

We horen dat Zuster 'Boekhouding' begin maart vertrekt naar de andere kant van de wereld, naar Dakota, in Amerika. Ja, vertelt ze ons in alle rust: God zet me op die weg en ik volg Hem, dat is mijn doel. Ok, ergens hebben we toch medelijden met haar. Ze heeft wel 10 X gezegd dat ze ons mailadres heeft en dat ze zeker en vast zal mailen.

Na de maaltijd gaan we op 'Inspectie' naar de vordering van de werken. De ruwbouwwerken vorderen goed. Nu nog wachten op de afwerking. Hopelijk dit jaar nog.

Terug binnen wordt er nog wat heen en weer gepraat en geven we de cheque af die we mee hebben. We leggen uit dat dit de verdiensten zijn van het Koken in 2013, dat we dat ook niet alleen kunnen, dat we altijd mogen en kunnen rekenen op vrienden, vrijwilligers die ons en vooral MCC steunen. We leggen hen uit dat:

1. 2013 een boerenjaar was voor het Koken voor MCC

2. Dat we ook gekookt hebben voor een 25-jarig huwelijk en dat die mensen geen cadeaus wilden maar wel een storting via de Vzw De Vreugdezaaiers voor MCC
3. Dat er ook een feest was voor de 80 ste verjaardag van Greta. Ook zij heeft aan de genodigden gevraagd om te storten voor het weeshuis MCC.

Zo kunnen we met grote trots melden dat in 2013 het volgende gerealiseerd is:

1. Koken voor MCC op verschillende locaties in 2013	€ 5.500,00
2. Stortingen via de Vzw De Vreugdezaaiers (fiscaal attest voor stortingen vanaf € 40,00)	€ 2.815,00
3. Giften in de hand	€ 350,00

€ 8.665,00

Langs deze weg willen we van de gelegenheid gebruik maken om eenieder die op de een of andere manier een steentje heeft bijgedragen, te bedanken.

We willen ook de mensen die altijd klaar staan om met ons mee te koken, te helpen, te depanneren.... langs deze weg in de bloemetjes te zetten.

Ondertussen hebben we niet stilgezeten. Vorige weekend hebben we in Booischot gekookt voor de doop van August, het derde zoontje van Nathalie en Olivier. Olivier is zelf een adoptiekind uit Kolkatta, India. We hebben fijne babbels gehad.

Er staan al terug twee afspraken op de agenda.

Opgelet! Zaterdag 04 oktober 2014 'Onze Indiadag' in Sijsele'

Zaterdag 11 oktober 2014 'Onze Indiadag' in Oostende