

Droevige misdaad te Dudzele

Yvette Kemel

Op kermiszondag 6 augustus 1905 gebeurde er in Dudzele een verschrikkelijk drama. In de herberg *Het einde van de Wereld* woonde Emiel Roels met zijn echtgenote en hun vier kinderen. Emiel had een tijdje geleden een ongeluk gehad op de havenwerken in Zeebrugge waar hij werkzaam was. Het was een vrij ernstig ongeval want Emiel verbleef een hele tijd in het Sint-Janshospitaal in Brugge. Na zijn ontslag uit het hospitaal kreeg hij 2.250 frank schadevergoeding. Dit geld bewaarde hij op de voutekamer in een kastje tussen het lijnwaad. Het kastje kon evenwel niet worden afgesloten.

Op die bewuste dag was er al van in de vroege morgen een massa volk op de been om deel te nemen aan de jaarlijkse ommegang ter ere van Sint-Lenard. Emiel Roels had vier muzikanten en een zangeres uit Sluis laten komen om voor vermaak te zorgen in hun herberg. Zo rond vijf uur had vrouw Roels de muzikanten uitgenodigd om iets te eten in de voutekamer. Zij liet hen alleen op de voutekamer en trok op zwier met een orgeldraaier. Toen haar echtgenoot merkte dat zij de muzikanten alleen op de voutekamer had gelaten werd hij wat wantrouwig en ging zien of zijn geld nog in de lade lag. Grote paniek toen hij merkte dat het geld verdwenen was. Emiel greep in blinde woede zijn geweer en ging naar het raam. Daar schoot hij in het wilde weg op de menigte. Gustaaf Mareyt uit Westkapelle, een toevallige voorbijganger, kreeg een kogel in de mond en werd vreselijk verminkt. De man was 26 en pas getrouwd met Marie Schram. De buurman, Constant Ingels, kwam aangelopen om het slachtoffer te helpen. Plots was er een tweede schot. Constant werd in volle borst getroffen, hij was op slag dood. Het tweede slachtoffer was bakker van beroep, veertig jaar en vader van vier kinderen. Drank en frustratie waren oorzaak van dit drama. Emiel Roels en Constant Ingels waren steeds goede burens en vrienden geweest.

Dezelfde avond werd Gustaaf Mareyt met de tram naar het Sint-Janshospitaal gebracht. Emiel Roels werd aangehouden en naar de gevangenis in Brugge gevoerd. Bij zijn proces werden verzachtende omstandigheden in acht genomen, hij kreeg slechts achttien maanden gevangenisstraf. Na zijn vrijlating emigreerde Roels naar Amerika.¹



Plaats van het drama in de Sint-Lenardsstraat in Dudzele.

Links: voormalig café *Het Einde van de Wereld* waar de familie Roels woonde.

Rechts: de voormalige bakkerij *Het Begin van de Wereld* waar het slachtoffer Constant Ingels woonde.

Foto: Eddy Dubruqué.

De zon is voor hem ondergegaan als het nog dag was. (H. HERR.), schielijk ben ik tot den niet gebracht en ik heb het niet geweten. Ps. 72.

† Ter zaliger gedachtenis
VAN

Constantinus-Franciscus Ingels
Weduwar van STEPHANIA NOTTERDAM
Echtgenoot van AUGUSTA NOTTERDAM
geboren te Dudzele den 9. Maart 1860, aldaar schielijk overleden den 6. Oogst 1903;
Lid van het Genootschap van den Heiligen Franciscus-Xaverius.

De vreugde van ons hert is verdwenen, onze blijdschap is in droefheid veranderd; nochtans zijt niet ontroosbaar in uwe droefheid gelijk deze die geene hoop hebben; zegt met den H. man Job; gelijk het den Heer heiligt heeft zoo is het geschied dat zijn H. Naam gebenedijd zij.

Zorgvuldig en verstandig, christen met naam en daad miek hij het geluk uit van vrouw en kinders.

Zijne goedhartigheid miek hem veel vrienden en de edele gevoelens van zijne ziel verwierven hem de algemeene achting ook heeft geheel de gemeente hem beweend.

Bemide *Echtgenoot*, aan de besuitten van den Heer moeten wij ons onderwerpen hoe streng zij mogen wezen: omdat Hij oneindig wijs is en vol liefde tot ons.

Lieve *Kinders*, pijnelijk valt het mij u te moeten verlaten; doch zijt mijne laatste woorden indachtig: eert en bemint uwe goede Moeder, leeft in eendracht en deugd en dient God al de dagen van uw leven.

En gij, mijn *Schoonbroeder*, wees mij gedachtig aan het Altaar des Heeren.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dagen allaat).

R. I. E.

Brugge, druk. Ad. Maertens-waetsyns, Gruut-huusestraat, 4.

Droevige misdaad te Dudzele

Hoort menschen al die daar staan in het ronde
luistert met aandacht al naar dit lied
een droeve zaak zal ik u verkonden
die tot Dudzele is geschied
eenen baas zeer wel gekend
van velen geacht en ook bemind
maar het gedrag van zijne vrouw
die bracht hem in den druk en rouw

Hij had een vriuw die hij teer beminde
maar haar gedrag was geel gemeen
waarin de man ook stak zijn zinnen
op eens wil hij van haar afscheen
Waar was 't gedacht van deze man
toen hij zijn geweere nam
en dwars neerschoot naar den grond
waardoor hij in het lijden komt

Den zondag avond was te betreuren
de gemeente was in rep en oor
een mensch zijn hert zou van verdriet scheuren
als men hoort zoo een wreeden toer
ouders en vrienden in den druk
door dit afgrijselijk schelmstuk
En zoo als men heden ziet
vrouwen en kinderen in verdriet

Zoo gauw de zaak reeds was vernomen
Ja van deze groote misdaad

Zoo is de wet spoedig gekomen
Wat vonden zij daar op de straat
Ja twee menschen zeer braaf en goed
Lagen te zwemmen in hun bloed
Ingels zoo als men heden hoort
Ja die bleef er op den slag dood

Ja zie 't parket is aangekomen
om te bestatigen deze zaak
den moordenaar in arrest genomen
en weer gebracht al naar de plaats
hij is met lijk geconfronteerd
alzo naar Brugge getransporteerd
waar hij zit in het gevang
en niemand weet er voor hoe lang

Het lijk die is zeer schone begraven
duizende menschen waren te been
ja al die zich achter 't lijk begaven
men zag verdriet van groot en klein
Ingels die is de wereld af
hij rust in het duister graf
Marreit die ligt in 't hospitaal
men weet niet of hij genezen zal

Hij allen die nog zijt in het leven
neem een exempel aan dit lied
als hij een misdaad hebt bedreven
hij weet dat God alles hoort en ziet
Roels die is nu in den druk
voor heel zijn leven in 't ongeluk
hij is naar het gevang gegaan
God weet hoe het later zal gaan

ⁱ Gazette van Brugge 7 augustus 1905. Burgerwelzijn 7 augustus 1905. 't Beertje 1972 *Oude Dudzelenars vertellen* blz. 48. Rond de Poldertorens 2004/3 blz. 103.