



Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten,

2015 was een rampjaar voor Nepal. Eerst die verwoestende aardbeving en dan de eeuwige onkunde en onwil van de Nepalese overheid om aan de eindeloze problemen iets te doen. De aardbeving had ze moeten wakker schudden om nu eindelijk in gang te schieten; immers aan vreemde hulp geen gebrek. Hoe komt het dat alleen kleine organisaties zoals de onze werkelijk en effectieve hulp kunnen beiden en dat alle overheids en officiële buitenlandse - zowel van landen als INGO's - wier gelden op een overheidsrekening geparkeerd worden en niemand weet wat daar mee gebeurd? Ondertussen wordt de na 7 lange jaren eindelijk een grondwet gestemd en - zoals ik toen al vreesde - amper na 2 dagen feesten al weer gecontesteerd.

Resultaat: van de 125 vertegenwoordigers van de zuidelijke bevolkingsgroepen zijn er 11 tegen en besloten dan maar - met gretige bedekte politieke hulp uit Indië - de grens te sluiten waardoor er nu al 4 maanden geen benzine, kerosine, kookgas en goederen (bvb dringende geneesmiddelen) meer binnenkomen. Er is weliswaar een smokkelroute met 5 keer dubbele prijzen voor de vermogenden maar de gewone mens is al weer de dupe. Om maar niet te spreken van de tienduizenden bergbewoners die in een tentje wonen en zelfs niet aan hun gratis portie noodvoedsel geraken wgens geen transport. Ook wil de overheid de beloofde centen voor heropbouw van de verwoeste huizen niet overmaken en dus begint er dan ook niemand aan want anders verliezen ze hun aanspraak erop.

Is het om moedeloos te worden. Voor honderduizenden jonge Nepalezen wel. Een woord herhaald iedereen: Katham (kapot). Daarom vluchten nu nog meer Nepalezen naar het buitenland, ze zien het immers niet meer zitten en willen er zelfs moderne slaven voor worden. Ook jonge vrouwen wagen de riskante jobs in het buitenland waar menigeen misbruikt wordt. Wanneer stopt het een keer; Wanneer is het genoeg? Helaas kunnen zij enkel er iets aan doen. Tijd op op te staan denk ik dan, maar protest gaat dikwijls gepaard met geweld en doden; waar is dat dan weer goed voor?

Geen al te blije woorden maar de waarheid valt niet te ontkennen. En toch: vele kleine organisaties van hier en daar proberen zonder al te veel tamtam echt te helpen en dat is de essentie: als iedereen wat deed naar eigen vermogen en kunde zouden de meeste problemen wel opgelost geraken.

Daarom ook dank u wel dan ook aan iedereen die dit jaar zijn steentje bijgedragen heeft, we houden u in ons hart. De meesten van u hebben Nepal trouwens nooit gezien en toch is er zoveel postieve respons geweest dit jaar. Tot ziens of wederhoren in 2016. Een uitgebreid verslag krijgt u later eventueel met uw fiscaal attest. Get. Paul vande Moortel, voorzitter.

Zoals u in het voorwoord kon lezen moet het echte werk van heropbouw nog beginnen. Ook onze bestaande 'normale' projecten lopen nog door. Ook in Alle individuele hulp opsommen is onbegonnen werk maar niettemin v hebben we dus uw hulp meer dan nodig. A.u.b. dan ook uw financiële steun gevraagd.

Eenmalig of via een maandelijks op periodieke bestendige opdracht. Alle hulp is meer dan welkom. Ook genieten, verjaardagen andere feestjes en bvb. schoolacties kunnen heel wat steun opleveren. Zo garandeert u dat onze projecten deze moeilijke tijden doorkomen en we met de heropbouw van scholen en medische hulpposten in het aardbevingsgebied kunnen beginnen.

Op de volgende pagina leest u dan ook meer concreet waar wij mee bezig zijn of binnenkort plannen.:

U hulp komt niet op een bankrekening van de overheid terecht maar wordt daadwerkelijk aangewend voor de vooropgestelde doelen waarover wij u regelmatig inlichten. Laat ons uw e-mailadres na of bezoek onze website

www.himalayanprojects.org
en/of www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW voor

up-to-date nieuws. Op voorhand hartelijke dank. En zo kunt u storten:

Himalayan Projects vzw, BIC: BBRUBEBB, Iban: BE14 3800 1081 6783. Vanaf 40 euro

krijgt u trouwens automatisch een fiscaal attest en krijgt u 45% (bijna de helft dus) terug via uw belastingaangifte.

Tijdens de blokkade:

Drie maanden in Nepal geweest en met heel wat moeite hebben we toch iets kunnen doen maar vooral veel prospectie wat wel zeer duur was wegens de verschrikkelijke transportprijzen. Zo kostte bvb een schoolprospectie ons €500 dat we gelukkig konden delen met onze Engelse partner Help Ngo.

Maar eerst was er natuurlijk onze groep sponsors die persoonlijk een kijkje kwamen nemen in onze projecten. Een zeer aangename groep trouwens waarmee het heerlijk reizen was. Dank-u-wel voor het aangenaam gezelschap.

Na een trektocht door het Opper-Mustanggeboied aan de grens met Tibet bezochten we het door ons tijdelijk heropgebouwd dorp Siling, de middelbare school in Chinnebas, het moedercomité project in Aggridanda en het dovenschooltje cum internaat in Putali bazar.

Later kwam onze Dokter Jan aangevlogen om terug een maand gratis tand- en algemene heelkunde naar de door de aardbeving getroffen verwoeste dorpen te brengen. Wegens benzinetekorten moesten we nadien, overschakelen op nabije locaties en hebben we tal van weeshuizen, arme buurten en rusthuizen bezocht. Daarvoor kochten we een mobiele tandunit en kregen een generator van Honda.



Onze wensen voor 2016:

Hopelijk kunnen we dit jaar snel beginnen met de heropbouw van onze geplande projecten. Zo moet er dringend een school verplaatst die al bijna weggespoeld is door een rivier die na een grote landverschuiving opgeschoven is. Verder staan nog een waterproject, een school, moedercomitéhuis en een medische hulppost op het programma.

Tot slot onze warme oproep voor uw steun. Stort a.u.b. nu op onze projectrekening BE14 3800 1083 6783 en krijg een fiscaal attest met 45% teruggave! Uw steun wordt onmiddellijk ter plaatse aangewend voor structurele en medische hulp aan diegenen die het echt nodig hebben! Gegarandeerd. Bsure!!!

himalayanprojects.org



himalayanprojects@gmail.com

