

Tot slot het lokale nieuws...

In België gaat gelukkig alles zijn gewone gangetje: net enkele schoolacties achter de rug. Zo zamelde onze Chitre peterschool - De Basis-school De Leeuw in Zedelgem- zo'n 1500 euro in. Een hele opdracht tussen alle andere acties voor Tsunami 1212 door. Bedankt allen! Ook heel veel dank naar het Sint-Rembertinstituut te Torhout waar jaarlijks ook een aantal leraars en klassen heel wat acties opzetten om ons te steunen. Daar hebben ze dit jaar maar liefst 1750 euro opgehaald. In beide scholen zijn we trouwens langs geweest om wat over Nepal te vertellen en wat workshops te doen zoals Nepalese dansen, kalligrafie en het tika-ritueel, het plaatsen van een kleurrijke stip op het voorhoofd. Er is natuurlijk ook nog de gemeentelijke basisschool te Sint-Michiels-Brugge, de school van onze zoon Ohm waar al wat acties werden ondernomen en nog enkele gepland zijn. Deze acties brengen niet alleen broodnodige centjes maar het betreft hier ook bewustmakings- en educatieve acties wat evenzeer belangrijk is. Er komt nog iets van het Sint-Lodewijkscollege te Sint-Andries-Brugge die deels onze verpleegster in opleiding Shanta sponsort. In onze volgende nieuwsbrief meer hierover.

Onze infostand zal binnenkort ook weer te zien zijn op volgende activiteiten waar trouwens gratis toegang is en u ons een keer kan zien en spreken:

- Op 25 juni op het 13^{de} Feest in 't Park in het Minnewater te Brugge.
- Op 3 juli zijn we present op de 2-jaarlijkse Folkloremarkt te Izegem (naast feestzaal ISO).
- Op 10 juli op het Zomers Feest in Menen (Brouwerspark)
- Op 13 augustus in Bredene aan zee op het Afro-Caribbean Festival.
- Op 20 en 21 augustus op de linkeroever Antwerpen op Noach-festival.
- Op zondag 28 augustus staan we op het Bokrijks Wereldfeest.

Verder is er natuurlijk ook ons jaarlijks verenigingsfeest eind augustus waar jullie van harte welkom zijn: alle details hierover in een later schrijven.

Er heeft zich ook een nieuwe vrijwilliger aangemeld. We heten dan ook Bert Demarest, verpleger te St-Janshospitaal Brugge van harte welkom in ons kleine midden. Hij heeft zelf reeds een aantal maanden alleen in een schooltje te Nepal les gegeven en wil nu samen met ons de krachten bundelen.

Dit is zowat in 't kort het laatste nieuws, diegenen die een fiscaal attest en een foto van hun gesponsord kindje te goed hadden vinden die trouwens hier bijgevoegd. Veel groetjes van Nita, Marijke, Odette, Bart, Gino, Paul en we verwelkomen Bert Demarest, verpleger als nieuwe vrijwilliger in ons clubje!



HIMALAYAN PROJECTS vzw

LEISELESTRAAT 138 B-8200 BRUGGE BELGIUM
☎ 00 32 (0)50 385704 - Mob:0486 888858
Projectrekening: 380.0108167.83
Website: www.himalanproject.org
E-mail: himalayanprojects@scarlet.be



2^{de} kwartaalbrief 2005

Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten,

Amper een paar weken zijn gepasseerd sedert onze vorige nieuwsbrief en alweer dringt zich een volgende op. Er gebeurt immers zoveel in de wereld en dus ook bij ons. Daarom deze up-date. Bart Groenvynck, onze vrijwilliger ter plaatse is net terug en bracht heel wat nieuws mee. Goede en slechte.

Zo is de schommel in ons basisschooltje te Chitre intussen bijna helemaal afgewerkt. Hiernaast zie je het geschilderd exemplaar, een unicum in Nepal! Er komt nog een dak op de klimtoren en dan is hij helemaal af.



Andere plannen...of verre dromen.

Tijdens zijn verblijf in Nepal is Bart gevraagd om nog een ander projectaanvraag te evalueren in Langtang. We kregen een heel dossier toegestuurd met verschillende vragen. Dit zijn we nu aan het onderzoeken. Met de huidige problemen (zie verder) in Chitre hebben we thans te veel om handen om onmiddellijk nog projecten bij te nemen. Anderzijds hebben er in het Langtang-gebied 'voorlopig' nog geen last van de burgeroorlog en zou het er gemakkelijk werken moeten zijn. Later hier dus meer over. We hebben trouwens nog geen sponsoring voor ons klein waterproject in Pokhara, wat zo'n 1150 euro zou kosten.

Onze 2de school: Shree Sirjana basisschool te Sarangkot



In Sarangkot, nabij Pokhara lijkt de afwerking zijn einde te naderen en daarvan hebben we ook enkele visuele beelden bemachtigd. Na lang aandringen zijn we erin geslaagd een niet-blauw dak te monteren in tegenstelling tot zowat alle andere nieuwe gebouwen in de Nepalese bergen.

De ganse school is nu geschilderd en er rest hier en daar nog wat afwerking. Zo moet het speelplein nog omzoomd worden met een muurtje en de ramen nog geschilderd worden. Dit gebeurt in de maand april. Ook het lerarenkantoor kan waarschijnlijk nog wat opsmuk met nieuwe meubelen gebruiken enz...



Hier ziet men trouwens Yam Buduja, onze lokale manager in één van de pas geverfde nieuwe klaslokalen. Er komt immers heel wat bij kijken om zo'n bouwproject op te starten en af te werken. De werkomstandigheden zijn er helemaal anders en het kost wel wat energie om het af te krijgen op de afgesproken manier. Bedankt Yam!

We zijn trouwens druk op zoek naar sponsors om de 100-tal kindjes van uniformen en schoolmateriaal te voorzien. Er zijn er al enkele maar nog onvoldoende om ze allemaal een gelijke basisuitrusting te geven.

De medische hulppost in Chitre.

Intussen is Bart druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de medische hulppost. Alles leek o.k. tot er plotseling een nieuwe rebellenleider in het gebied verscheen en alle werkzaamheden stillegde. In december 2004 hadden 'ze' nochtans een algemene go-ahead gegeven en nu weer dit. Onze hulppost lijkt echt ons zorgenkindje te worden. Daarom zal ik, Paul dan, mijn jaarlijkse vakantie wijden aan een ultieme reddingspoging. Wat is er namelijk gaande? Heel eenvoudig: de rebellen willen dat we ons bij hen, zijnde de 'legitieme regering' registreren. Alle leden van hulppost-comité moeten op een lijst bij de registratie. Bart is ter plaatste geweest om één en ander te bespreken. Zo hebben we kunnen bekomen dat er geen Nepalese namen op die lijst komen. U kunt zich ongetwijfeld indenken wat er al kan gebeuren als regeringstroepen zo'n lijst in handen krijgen.

Het verhaal van mijn schoonbroer in onze vorige nieuwsbrief kan u een idee geven. Dat verhaal heeft intussen nog staartjes gekregen. Zo zouden de gevangen genomen rebellen nadat ik mijn schoonbroer 'bevrijd' heb, de volgende dag een put mogen graven hebben en er dan levend of niet in begraven zijn. Op 7 februari hebben de rebellen de kapitein aan de weg opgewacht toen hij naar huis ging en hem koudweg geëxecuteerd.

Ik vertrek dan ook op 10 april voor vier weken naar Nepal en probeer daar met de rebellen te onderhandelen. Hopelijk moet ik niet naar hun hoofdkwartier in Rukum-gebied, dat is minstens 500 km naar het westen. Enfin, we zien wel. Jullie denken misschien, is dit nog de moeite als het alsmat slechter lijkt te worden. Ik vrees van wel. Hoe meer er gevochten wordt, hoe minder er basisvoorzieningen voor handen lijken. Frankrijk heeft trouwens zoniet 500.000 euro overgemaakt voor dringende voedselhulp daar een aantal gebieden reeds geen voedsel meer kunnen produceren en/of invoeren. Onze hulp is dus zo langzaam aan levensnoodzakelijk aan het worden. De bevolking aan wie deze burgeroorlog duidelijk niet besteed is blijft van alle vooruitgang verstoken en de weinig reeds bestaande voorzieningen worden verwaarloosd of vernietigd. Alle morele en andere steun blijft dus meer dan nodig.

Uiteindelijk zal dus de komende maand definitief uitsluitsel moeten komen over de hulppost, er zijn alternatieve plannen maar daar spreek ik liever nog niet over. In november komen twee dokters helpen, de sponsorgroep komt op bezoek, allemaal elementen die meespelen. Laat er dus nog wat hoop zijn!