



VERSLAG EDUCATIEVE OF CULTURELE ACTIVITEIT

AFDELING: Vief Brugge Onbegrensd
 IN SAMENWERKING MET: Liberale Mutualiteit Brugge
 DATUM ACTIVITEIT: 16 november 2017
 PLAATS: Albert Claeszaal, LM, Revillpark 1, 8000 Brugge
 AANVANG: 14.00 u.
 EINDE: 15.30 u.
 VERANTWOORDELIJKEN: bestuur
 SPREKER: Mieke Verheyen
 DESKUNDIGHEID SPREKER: gestalttherapeute
 AANTAL AANWEZIGEN: 18
 TITEL VAN DE ACTIVITEIT: kerstprogramma

VERSLAG MET BETREKKING TOT DE EDUCATIEVE WAARDE VAN DE ACTIVITEIT

Kerst is een periode in het jaar om even stil te staan en te bezinnen.

Bij het aanschouwen van de prachtige winterbeelden worden wij rustig en luisteren naar veelzeggende spreuken en gezegden.

We zien het ontwaken van de nieuwe dag in een mistig sneeuwlandschap. Als het donker is, kijk je uit naar mensen die niet in het donker zijn gebleven. We hebben kennis vergaard, maar laat ons de wijsheid bewaren dat er een hechte gemeenschap is. Laat ons het licht bewaren in ons hart, zodat het kan gloeien en schitteren in iedereen.

Samen dromen wij van vrede en vredevol zijn voor onszelf, de burens, de mensen om ons heen. Hoop wensen wij elkaar toe. Laat iedere dag een cadeautje zijn.

God is de vrede, het vertrouwen, de liefde, het geluk, de hoop, geïncarneerd op aarde bij de geboorte van Jezus.

Bij passende muziek beluisteren wij het gemoderniseerde kerstverhaal van de hand van Herman Van Veen. Daarna volgt een grappig kerstverhaal over een herbergier die in zijn slaap wordt gestoord door de ouders van Jezus op zoek naar een onderkomen voor de nakende geboorte van hun kindje. Vervolgens komt Jozef om een warm deken voor de boreling. Zeer tot zijn ongenoegen wordt hij vervolgens onophoudelijk uit zijn slaap gerukt door de bezoekers van het pasgeboren kindje Jezus. Uiteindelijk besluit hij furieus om de boreling te gaan bekijken. Hij geraakt zo in vervoering bij het zien van het kindje Jezus dat hij dolenthousiast al zijn gasten wekt en meesleurt om dat kleine wonder te aanschouwen.

Zo komen wij langzaam maar zeker weer bij onszelf, onze eigen kerst, ons eigen stukje vrede.

Tijdens de pauze met koffie of thee met verse boterkoeken, genieten wij na van deze ingetogen namiddag waarbij wij genoten hebben van de schoonheid en de warmte die van de teksten, de muziek en de beelden uitging.