



## VERSLAG EDUCATIEVE OF CULTURELE ACTIVITEIT

AFDELING: Vief Brugge Onbegrensd  
 IN SAMENWERKING MET: Liberale Mutualiteit Brugge  
 DATUM ACTIVITEIT: 17 mei 2018  
 PLAATS: Canada Poland War II museum  
 AANVANG: 14.45 u.  
 EINDE: 16.30 u.  
 VERANTWOORDELIJKEN: bestuur  
 SPREKER: geen  
 DESKUNDIGHEID SPREKER: geen  
 AANTAL AANWEZIGEN: 12  
 TITEL VAN DE ACTIVITEIT: bezoek museum

## VERSLAG MET BETREKKING TOT DE EDUCATIEVE WAARDE VAN DE ACTIVITEIT

Het private Canada War museum van de heer Gilbert Van Landschoot werd op 28 juni 1995 geopend. Dit museum werd opgericht na een belofte aan zijn vader die in 1987 getroffen werd door een hartaanval. Op zijn sterfbed onthulde hij de rol die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog had gespeeld.

Zijn vader Maurits Van Landschoot vroeg aan zijn zoon Gilbert om ooit iets terug te doen als dankbaarheid aan de Canadezen en zei: eens hebben de Canadezen en de Polen wat voor mij gedaan, daarom zult gij vroeg of laat iets voor hen terugdoen.

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de bevrijding werd het museum geopend. In het museum worden de mobilisatie, bezetting en bevrijding van Vlaanderen levendig voorgesteld. Ook de originele film over de Slag om de Schelde wordt vertoond.

Op 7 september 2004 werd een nieuw museum ingehuldigd "The Mapleleaf" door de vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning en vele Canadese en Poolse prominenten. De Poolse Adelaar vliegt met zijn zilveren vleugels en gouden kroon hoog en vrij boven de Vlaamse velden waar tijdens WOII vele jonge vrijwillige Poolse soldaten als helden zijn gesneuveld om vrede en vrijheid te brengen aan de bevolking van het Belgisch Koninkrijk. Deze musea, uniek in Europa werden opgericht voor hen die de oorlog hebben meegemaakt, maar vooral voor onze jeugd, opdat zij nooit zouden vergeten dat hier duizenden jonge soldaten sneuvelden voor onze vrede en vrijheid.

Wij, het Belgische volk, moeten eindelijk opstaan en onze dankbaarheid tegenover het Canadese en het Poolse volk tonen.

Moge dit museum de harmonie tussen alle mensen bevorderen en hen ertoe aanzetten elkaar de hand te reiken, de hand van de verdraagzaamheid en solidariteit.